

Man kan da ikke gå på vandet!?

Om at læse bibelske tekster med forskellige briller

Skabelsen



Den sort/hvide brille

Brillen er en **TEKST**-brille, som viser, hvad teksten umiddelbart handler om



Den blå brille

Brillen er en **JEG**-brille, der fokuserer på, om fortællingen siger noget om det at være menneske



Den røde brille

Brillen er en **VI**-brille, som fokuserer på værdier, og hvordan vi handler over for hinanden

Introduktion

I skal i grupper:

1. Først skal I læse eller lytte til den bibelske tekst *Skabelsen* på næste side.
2. Dernæst skal I arbejde med spørgsmålene på kortene. Kortene stiller spørgsmål fra hver brille til den bibelske tekst.
3. Når I har arbejdet med alle de spørgsmål, der er, skal I finde de tre tomme kort i jeres kortsæt. Der er et tomt kort til TEKST-brillen, et tomt kort til VI-brillen og et tomt kort til JEG-brillen. På hvert af disse kort skal I skrive et nyt spørgsmål til teksten.
4. Derefter skal I vælge et spørgsmål ud af de 12 kort, som I vil stille til de andre i klassen. I må gerne vælge jeres eget spørgsmål, som I har skrevet på et af de tomme kort. I skal også selv skrive et svar ned til spørgsmålet på næste side.



Skabelsen

Læs eller lyt til fortællingen

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Dengang var der kun tomhed og mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Gud sagde: "Der skal blive lys!", og straks kom der lys. Gud så, at det var godt, og han kaldte lyset for dag, og mørket kaldte han for nat. Så blev det aften, og det blev morgen. Det var den første dag.

Den anden dag sagde Gud: "Der skal være en himmel, og nedenunder himlen skal der være vand." Sådan blev det. Og det blev aften den anden dag og morgen den tredje dag.

Om morgenen den tredje dag sagde Gud: "Vandet skal samle sig ét sted, så det faste land kommer til syne," og knapt havde Gud sagt det, før det skete. Gud kaldte det faste land for jorden, og han kaldte stedet, hvor vandet var, for hav. Gud så, at det var godt, og han sagde: "Jorden skal blive grøn. Der skal vokse græs og alle mulige træer og buske," og straks blev det sådan. Det syntes Gud også var godt. Og igen blev det aften, og det blev morgen.

På den fjerde dag sagde Gud: "Der er brug for noget til at lyse, så man kan kende forskel på dag og nat." Derfor formede Gud solen, månen og stjernerne og satte dem på himlen til at lyse ned på jorden.

Igen så Gud, at det var godt, og det blev aften, og det blev morgen. Den femte dag sagde Gud: "Der mangler noget liv. Havet skal vrimle med fisk, og der skal flyve fugle på himlen". Gud formede alle mulige slags fisk og fugle, og igen så han, at det var godt. Så blev det aften, og det blev morgen.

Da Gud vågnede den sjette morgen, sagde Gud: "Der er brug for mere liv. Der skal leve en masse dyr på jorden". Og straks sørgede Gud for, at det vrimlede frem med store og små dyr, vilde og tamme dyr overalt på jorden. Gud var glad, for nu var han ikke længere alene, men der manglede alligevel noget. Så fik han en ide. Gud sagde: "Jeg vil skabe et menneske, som ligner mig. Mennesket skal herske over og tage ansvar for både fiskene i havet, fuglene i luften og dyrene på jorden." Gud tog noget jord, formede et menneske af jorden og pustede sin ånde ind i dets næsebor, så det blev levende. Mennesket kaldte han Adam. Gud skabte også en kvinde, Eva. Gud så på alt det, han havde skabt, og han så, at det var godt. Og det blev aften den sjette dag, og morgen den syvende.

På den syvende dag var Gud færdig med sit arbejde. Den dag holdt han fri, og han kiggede glad og tilfreds på alt, hvad han havde skabt.

Spørgsmålskort til den bibelske tekst

Når I har været igennem alle kort, skal I formulere tre nye spørgsmål til teksten, ét til hver brille. Spørgsmålene skrives på de tre tomme kort.

Til slut skal I vælge et yndlingsspørgsmål, som I vil stille til de andre i klassen. I skal også selv svare på spørgsmålet. Skriv jeres spørgsmål og jeres svar ned.

Vores spørgsmål:

Vores svar:
